



Johanne Oline Hansen
f. Olsen
f. 13/4 1870, d. 4/9 1936

Se side 8



Hans Hansen
f. 1/4 1861, d. 27/9 1951
Gårdejer, Munksøgård
i Himmelev

Min farbror, Laurits Hansen skriver:

Far Gdr. Hans Hansen (1/4 1861- 1951) og Mor Johanne Oline Olsen (15/4 1870- /9 1936) blev gift 13/4 1889 i Himmelev K. Far var født i Veddelev af Hans og Kirsten Nielsen, født Larsdatter. Bedstemor har fortalt, at han lavede mange gavtyvestreger som barn, men blev af sine forældre opdraget til flid og sparsommelighed, hvilket prægede far gennem hele livet. Han gik i Himmelev skole, blev holdt til arbejde hjemme. Kom senere på højskole og Landboskole i Tune hos Svendsen og Christensen. Der fandtes dengang ikke lærebøger på Landbrugsskolerne. Eleverne referede foredragene, og jeg husker Far havde flere indbundne bøger, hvori fandtes Fars med sirlig skrift afskrevne foredrag. Det stof sad fast. Medens hans ældre broder Peter blev mejerist, ville far være bonde. Matr.nr.14a på Himmelev mark, tilhørende gdr. Hans Petersen var til salg og blev købt af far ifl. skøde af 20/10 1888 med ca 60 Td. Ld. for 41.000 kr, hvoraf 21.000 kontant stillet til rådighed af farfar. Gården var ifølge skøde af 4/10 1864 overgået fra arvefæste til selveje. Af begge skøder foreligger afskrifter, hvortil henvises. - Min mor var i sommeren 1888 elev på Vallekilde Højskole hos Ernst Trier, og da hun kom hjem derfra hørte hun, formentlig gennem Hans Petersens døtre Marie og Kristine, der var kusiner til min mormor (Hans Petersens kone

Mette var min oldefar, Peder Christensens søster) at en ung mand Hans Hansens fra Veddelev p.t. forhandlede om køb af deres fødegård. Som anført skete købet i oktober 1888. Den unge mand havde mistet sin forlovede (datter fra Korsbjerggaard, Veddelev) og overtog nu gården som ungkarl. Mor var da kun 18 år og tilbød far at blive hans husholderske. Dette skete og udviklede sig hurtigt til forlovelse og til bryllup i Himmelev på hendes 19 års fødselsdag 13/4 1889. De levede lykkeligt sammen til mor døde i 1936. På det tidspunkt havde far forlængst afstået gården, der nu hed Munksøgård til min bror Hans. Mor og far havde købt grund og bygget hus i Himmelev. Her var så længe mor levede slægtens samlingssted, og mor den gæstfri værtinde o.m.a. Far havde beholdt sine offentlige hverv som sogne- og giftefoged og vist også sognerådsformand. Han forsøgte at fortsætte efter 1936 men savnede Mor meget og flyttede til min søster Grethe og hendes mand Viggo Nielsen, lærer i Glim, hvor han kom under kærlig omsorg indtil sin død som 90 årig i 1951. Om Fars og Mors virke på Munksøgård er skrevet i "Træk af fædrengårdens historie", hvoraf et eksemplar blev sendt til min brodersøn Aage Hansen, Himmelev i april 1963 med bøn om fortsættelse.